



SMÅDISIGT

MEDLEMSBLAD FÖR DIS-SMÅLAND

NR 2 - JUNI 2011

ÅRGÅNG 14 - NR 32



Fabriksgatan i Växjö, augusti 1945 - Foto: Stig Gabrielsson

De här ungdomarna bör väl vara omkring 75-80 år nu. Om någon är igenkänd eller känner igen sig själv, hör gärna av er till redaktören.

Släktforskarlagarna i Norrköping

Känner du lust till en nostalgisk tågresa i 1960-talsmiljö? 200 personer får chansen till detta när Nässjö Järnvägmuseum sänder iväg ett tåg till släktforskarlagarna i Norrköping **lördagen den 27 augusti.**

230 kronor ToR kostar resan. Frukost och middag serveras på tåget för dem som önskar detta.

Ankomst omkring kl 9 och hemresa kl 18.

Påstigning sker vid stationerna i Bankeryd, Jönköping, Huskvarna, Tenhult, Forserum, Nässjö.

Vidare information kommer på www.lokstallet.se
Boka snarast på 0380-722 07 eller nj@lokstallet.se

I detta nummer:

Styrelse och funktionärer

Ordförandens spalt

Redaktörens spalt

Höga härliga irisar

Kalmar ett vikingatida centra?

Disgen-kursen i Kalmar

Dubbeltrubbel i Skatelöv 1838

Historiens mysterier

DIS-Småland

Regionförening till Föreningen DIS – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
Verksamhetsområde: Jönköpings (F), Kronobergs (G) och Kalmar (H) län.

Styrelse

Ordförande
Rainer Timander
Landshövdingegatan 10, 392 31 KALMAR
Telefon 0480-42 08 75
E-post rainer-timander@globalnet.net

Sekreterare
Rune Elofsson
Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ
Telefon 0381-129 94
E-post rune.elfsson@telia.com

Kassör
Börje Jönsson
Klosterstigen 9, 575 37 EKSJÖ
Telefon 0381-108 40
E-post b_json@hotmail.com

Webbmaster
Arne Johansson
Södra Storgatan 29 D, 590 80 SÖDRA VI
Telefon 0492-205 20
E-post webmaster@dis-smaland.se

Ledamot
Lennart Emriksson
Hedvägen 1, 352 49 VÄXJÖ
Telefon 0470-658 84
E-post lennart@emriksson.se

Ledamot
Egon Burman
Box 178 – Murmästarev. 1, 351 04 VÄXJÖ
Telefon 0470-637 26
E-post eb@netatonce.net

Ledamot
Donald Freij
Hjälshammar Sjögård, 331 93 VÄRNAMO
Telefon 0370-65 07 93
E-post donald@freij.se

Funktionärer

Fadder - Jan Jutefors
Ryssbyvägen 15, 380 30 ROCKNEBY
Telefon 0480-665 65
E-post jan.jutefors@telia.com

Fadder och utbildare - Börje Jönsson
Adressuppgifter: Se Kassör

Fadder och utbildare - Rune Elofsson
Adressuppgifter: Se Sekreterare

Fadder, Disbytombud och utbildare - Donald Freij
Adressuppgifter: Se Ledamot

Redaktör - Egon Burman
Adressuppgifter: Se Ledamot

SmåDisigt - Medlemsblad för DIS-Småland
ISSN 1650-3066 Upplaga 1 300 ex
Ansvarig utgivare: Redaktör

Manus sändes till redaktören, som förbehåller sig rätten att redigera innehåll som kommer till användning. Citat ur SmåDisigt får göras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd av författaren/illustratören/fotografen. Författarna är själva ansvariga för innehållet i artiklarna.

Medlemsavgift

DIS 150 SEK + DIS-Småland 70 SEK
Plusgiro 140 33-5 Föreningen DIS
Organisationsnummer 82 70 01-1029

Adressändringar sänds till

Föreningen DIS
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING

Ordförandens spalt

Så har då den årstid passerat som innebär att föreningar har sina årsmöten. Så var fallet även med Dis-Småland. Denna gång var vårt årsmöte förlagt till Kalmar.



Min tro har varit att många medlemmar som inte åker på årsmöten, hesiterar för det långa reseavståndet. Den tron fick sig en knäck då det bara kom ett par medlemmar från Kalmar.

Det måste vara något annat som styr. Kan det vara att flera föreningar lockar med sina möten? Eller är vi i Dis-Småland så tråkiga att medlemmarna inte ids gå på vårt årsmöte? Trots att vi försöker ordna intressanta föredrag i anslutning till årsmötet.

I detta ligger i så fall en fara i att verksamheten stagnerar då vi i styrelsen inte får den respons som vi så innerligt väl behöver.

Vid mötet fick jag förtroendet att leda verksamheten ytterligare ett år. Även de övriga styrelseledamöterna fortsätter. Vilket gläder mig, för vi har ett vinnande lag som jag tror på. Likväl är det bekymmersamt att vi inte lyckats få medlemmarna att ställa upp i styrelsen. Dagens styrelse har en vakans.

Trots det negativa så har vi fått igång aktiviteter. I januari slutfördes två grundkurser i Disgen 8.2 i Eksjö och i mitten av april slutfördes två kurser i Kalmar.

Vi har lyckat få ytterligare en utbildare engagerad i verksamheten. Förhoppningsvis får vi två om inte tre till som skall vara i aktion till hösten.

Därmed skall vi kunna få igång fler kurser inom vår region, mer än vi någonsin har haft samtidigt. Nära hemorten för de flesta av våra medlemmar!

Dis-Småland har ca 1 100 medlemmar. Detta förpliktar. Inom en snar framtid får de flesta av er ett e-brev med erbjudande om kurser inom din hemkommuns närhet.

Vi i styrelsen tror att många har behov att få en duvning i Disgen. Den nya versionen (Dg8.2a) har fått så många möjligheter att även mångåriga användare har funnit det nyttigt med en update-ring av kunskaperna. På sikt, kanske i höst, skall vi starta påbyggnadskurser. Allt kommer att styras av medlemmarnas intresse och behov.

En annan utmaning ligger i det faktum att vi inom Dis-Smålands område har 964 Dis-medlemmar som inte är med i vår förening. Styrelsen arbetar med frågan om hur vi skall bli nyttiga även för dessa. Du som läser detta har kanske någon i din bekantskapskrets som är en sådan medlem och skulle kunna komma med i vår gemenskap.

Bli en ambassadör!

Rainer Timander

Medlemsstatistik för Dis-Småland

Nu är vi 1095 medlemmar i Dis-Småland och 862 av dessa bor inom vårt verksamhetsområde, dvs de tre smålandslänen.

Men fler kan vi bli!

Det finns 964 Dis-medlemmar boende i Småland, som inte är med i Dis-Småland. Känner du någon som du tycker borde bli medlem? Tala om det så lovar vi att sända detta nummer av SmåDisigt som ett prov, så långt lagret räcker.

Redaktören

Sänd ett mail till eb@netatonce.net eller ring 0470-63726

Höga härliga irisar

Varför en trädgårdsartikel i SmåDisigt? Nej, den platsar verkligen inte där. Det är helt enkelt redaktörens självvårdiga sätt att testa färgtrycket i detta nummer, men till en del även beroende på svårigheter att få in relevant material att fylla sidorna med. Så bäste medlem, ta inte illa upp utan se det som en engångsgrej. Glöm inte att sända passande bidrag till nästa nummer av SmåDisigt.

Dusky Challenger heter irisarnas drottning. Det anser medlemmarna av American Iris Society (AIS) som årligen röstar fram sina favoritsorter av iris. Men striden om förstaplatsen är hård. Tätt efter följer *Jesse's Song*, *Silverade*, *Stairway to Heaven*, *Cherub's Smile* och andra med lika fantasieggande namn.

Det handlar om de så kallade "West Coast Iris", en grupp av irishybrider som tagit trädgårdsvärlden med storm. Utmärkande för dem är att de blommar med flera blommor på varje stängel. Knopparna slår ut efterhand och när en blomma vissnar kommer det en andra blomma i samma bladfäste.

Blommorna är stora och orkidéliknande, ofta med vågiga kanter och i en färgskala utan begränsning. De finns från vitt till nästan svart och i regnbågens hela spektra. De praktfullaste tillhör gruppen *Tall Bearded Iris* (TB). De kännetecknas av sitt tjocka "Beard" (skägg) längst in på de nedersta blombladen. "Tall" står för en höjd på blomstänglarna från 85 upp till 110 cm.

För min del började det för omkring tio år sen. På en plantskola i Bohuslän fick jag tag på en rot av Dusky Challenger, som redan då var vald till världens vackraste iris. Den tog ett par extra år på sig för att blomma. Det berodde på att den planterades för djupt från början. Sen dess har den blommat rikligt, förökats sig och delats till glädje för flera.

När intresset väl var väckt fick jag lust att prova fler sorter. Med hjälp av AIS lista över de populäraste sorterna beställde jag femton olika iris från Rainbow Farms i Iowa.

Jag var lite fundersam på om iris odlade i mellanstörstens soliga klimat skulle trivas i Växjö med färre soltimmar och troligen hårdare vintrar. Farhågorna visade sig i stort sett utan grund. Alla sorterna rotade sig och blommade redan följande sommar.

Nu sju år senare har ett par sorter försvunnit och ytterligare några har tagit blomningsuppehåll, men de flesta kommer att blomma rikligt på långa stänglar även denna sommar. På mina foton ser du några som troget återkommit varje sommar. Tall Bearded Iris blir så tunga att de måste bindas upp för att inte falla mot marken.

Efter fem år gjorde jag en delning och omplantering, för nästan alla hade ökat sitt rotsystem (rhizomerna) så mycket att ytan mellan plantorna fyllts igen.

Plantering - när, var och hur?

Slutet av augusti är en lämplig tid för plantering och omplantering av iris. Sätt gärna iris på soliga platser i trädgården, eller gör en hel friliggande rabatt i ett läge med många soltimmar. Blanda gärna olika sorter och färger av Tall Bearded Iris, men inga andra växter i irisrabatten och inga buskar så nära att de skuggar. Det är viktigt att de får maximalt med sol.

Plantera med 40-50 cm avstånd och vattna rikligt vid planteringen. Invänta gärna ett lågtryck. En tredjedel av rotstocken ska vara synlig ovan jord. För djup plantering medför utebliven blomning. Efter tre till fem år, eller när rhizomerna fyller hela ytan, är det lämpligt att dela rötterna, avlägsna mjuka delar och plantera om rabatten. Lämna kvar en bit av bladrossetten på varje del. Jorden ska vara balanserad och väl-dränerad så att vattnet inte blir stående med risk för rotröta. Neutral eller svagt alkalisk jord (Ph 6,8-7,0) är idealiskt för iris. Blanda upp planteringsjorden med höns gödsel eller kogödsel till ett djup av ca 20 cm.

Låt bladverket vara kvar över vintern och klipp ner det före tillväxtperioden. Iris kan komposttäckas lätt för vinterskydd, men all täckning måste bort när vintern är över. De flesta sorter av amerikanska iris tycks klara vintern här utan täckning.



Dusky Challenger



Stairway to Heaven

Bladverket är vackert lång tid efter blomningen



Cherub's Smile

Här är några internetsidor värda att besöka. Där finns massor av färgbilder, beskrivningar och prisuppgifter. De flesta sorterna kostar mellan 4 och 8 USD, en del lite mer. Frakt och tull tillkommer, liksom svensk moms vill jag minnas. På en del sorter är efterfrågan större än tillgången. Ibland möts man av beskedet "Sorry, SOLD OUT".

www.irises.org
www.iriscitygardens.com
www.rainbowfarms.net
davesgarden.com

Det finns kanske en del sorter även i svenska handelsträdgårdar numera. Det har jag inte forskat i.

Egon Burman



Fanfaron

Kalmar ett vikingatida centra?

Stig Enström, amatörforskare från Kalmar, berättade mycket intressant vid årsmötet den 5 mars om sina spännande teorier om Kalmars uppkomst.

När det gäller Kalmar är det inte vikingatiden man förknippar staden med, utan medeltiden och stormaktstiden. Icke desto mindre finns många minnesmärken från tiden före 1100-talet i Kalmars omedelbara närhet. Främst är det alla by-namn, som ligger som en krans runt Kalmar, som berättar om en stor vikingatida bebyggelse.

Den medeltida staden Kalmars ålder har diskuterats och debatterats av många forskare. I modern tid [1970-talet] är det framför allt förre riksantikvarien Martin Olsson (1886-1981) och professor Nils Blomkvist som ägnat tid åt Kalmars ålder. Martin Olsson ville tidfästa stadens ålder till början av 1100-talet, medan Blomkvist menar att Kalmar anlades ca 1175 på initiativ av svenske kungen och den tyske kejsaren.

Flera forskare anser emellertid att medeltidsstaden haft en äldre föregångare, bland andra professor Lars Hellberg, som myntar uttrycket

Forn-Kalmar. Hellbergs bevis för att det funnits en föregångare till medeltidsstaden, grundar sig på de ortnamn som finns runt Kalmar. Ort-namnskomplexet som hans teori består av är följande: **Tingby** [platsen för tinget], **Smedby** [där ämbetsmeden höll till] och **Rinkaby** [där krigarna fanns]. Likaså namnen **Bo**, **Hirsåsen**, **Kungsholmen**, **Fredagsön** och **Styrsö** kan kopplas samman med centralorten. **Hossmo** (1362 *Hwsamo*, 1391 *Hasome*), vars namn eventuellt kan innehålla ett äldre Husaby, skall även det föras till centralortsnamnen med betydelsen kunglig förvaltningsplats.

Stigs forskning började med att försöka hitta platsen där Kalmars föregångare har legat. Det avgörande för att lokalisera platsen var att Stig i hop med Dan Frostberg byggde en tredimensionell bild av landskapet runt Kalmar. Man sågade helt enkelt plywood efter nivåkartorna och fick på så vis fram en ny kustlinje. Som ett exempel nämner han den fina lagunsjön som fanns där idag Hansa City och IKEA ligger. Till denna insjö kom man via en 50 meter bred och 500 meter lång kanal som har det spännande namnet **Trångsund**.



Modell i plywood som Stig och Dan tillverkade i början av 90-talet. I mitten syns Trångsund och den lagunsjö där IKEA idag ligger.

Ju mer Stig läste och studerade topografin runt Kalmar desto säkrare blev han på att området haft långt större betydelse än forskningen hittills kunnat ana. Hans huvudhypotes är att Öland och Möre bildade en enhet. Han menar att det var där Sueonerna (Suehans), vilka nämns i äldre utländska handlingar, hade sitt huvudområde. Ibland härskade dessa Sueoner också över Gotland och Blekinge, vilket den nordiske sjöfararen Wulfstan skriver i sin reseberättelse från sent 800-tal.



Sida ur Wulfstans reseberättelse.

På rad 21 kan man läsa: först Blekinge, Möre, Öland och Gotland till babord och dessa land hör till Sweon.

Foto British Library

æfrest Blecinga ez. 7 Mære. 7 Eopland. 7 Gotland on bæc. hord. 7 þær land hyrd to Sveon. And þe on od land þær þu



Stigs teorier utmynnade i en vacker bok som kom ut i slutet av 2007. Boken är på 224 sidor och har ett fantastiskt bildmaterial. Den tog ett och ett halvt år att skriva och minskade författarens vikt med 14 kilo.



Stig Enström föredragshållare och bokens författare



Medeltidens Kalmar

Denna modell finns på Kalmar Läns Museum

Till höger syns slottet. Nästan mitt i bild ligger svartbrödraklostret och i överkant syns Storkyrkan.

Foto: Rolf Lind © Kalmar Läns Museum.

Grundkurs i Disgen genomförd i Kalmar

Kursledare: Börje Jönsson, Rune Elofsson och Rainer Timander

Den 29 januari startade vi Dis-Smålands andra grundkurs i Disgen 8.2 med 24 anmälda deltagare i Kalmar. Nu blev det så många anmälda och lokalen rymde inte fler än tolv styck, att vi fick dela kursen i två grupper, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Studiematerialet vi använde var det som utarbetats av Dis-Bergslagen. När vi beställde det hade det tagit slut och höll på att omarbetas. Därför gjordes ingen nytryckning.

Vi började kursen med endast en handfull (3 ex, plus utbildarnas) av det gamla materialet. Vi hade även tagit hem det från Dis som en PDF-fil som vi skickade hem till deltagarna via epost. Leverans av det nya omarbetade studiematerialet utlovades ske inom ett par veckor.

Det tyckte vi inte spelade någon större roll eftersom jag under julhelgen och fram till kursstarten hade börjat göra ett bildspel i PowerPoint med det gamla studie-materialet som grund vilket vi tänkte använda. Kursen gjorde även ett uppehåll på nästan tre veckor efter första träffen på grund av en del möten. Nu blev tyvärr materialet försenat beroende på sjukdom hos redigerarna. När vi till slut fick materialet hade vi haft tre träffar och kommit ganska långt. Det blev en del extraarbete med att försöka anpassa pp-bilderna till det nya materialet.

Deltagarna till kursen kom från olika håll i Kalmar län. Merparten kom naturligtvis från själva Kalmar men ungefär hälften kom från andra orter som Oskarshamn, Färjestaden, Figeholm, Högsby, Trekanten, Fliseryd, Emmaboda och Löttorp. Ganska spritt med andra ord.

Det har under kursens gång blivit ganska många lördagsresor mellan Eksjö och Kalmar för Rune och mig. Avresa klockan sex på morgonen och hemma igen tidigast klockan arton. Det har blivit långa dagar, men det har varit roligt och väldigt positiva deltagare.

När ni läser detta är kursen avslutad och som jag hoppas med 24 nöjda deltagare. Jag vill även passa på att än en gång tacka kursdeltagarna samt Rune och Rainer för en mycket trevlig kurs. Ett särskilt tack till Inga-Britt för hennes härliga äggmackor som vi blivit bjudna på varje lördagsmorgon när vi anlänt.

Börje Jönsson



Rune och Börje med ett par deltagare i förmiddagsgruppen



Rune med några av förmiddagsgruppens deltagare



Rune och några av deltagarna i eftermiddagsgruppen

Redaktörens spalt

Jag har lovat att vara redaktör för vårt medlemsblad denna gång och kanske nästa. Det finns en medlem som lovat att ta hand om jobbet, men han kunde inte tillträda ännu beroende på utlandstjänst en tid framöver. Beklagat att Sigrun (Pia) inte hade möjlighet att fortsätta som redaktör. Nu får jag försöka göra ett lika fullgott arbete.



Varje skrift med självakning ska förstås ha ett namn och som ni ser så har medlemsbladet nu fått ett sådant, liksom andra regionföreningar inom Dis har. Bland flera förslag inom styrelsen sen lång tid tillbaka så har vi enats om **SmåDisigt**.

Det är glädjande att släktforskning har blivit en sådan folkrörelse. Vi får hoppas att det förblir ett stort intresse hos många. Just nu tycker jag det är på topp. Så fort man nämner att man släktforskar så blir folk intresserade. De som inte redan håller på har tänkt börja forska. Jag kan dock inte låta bli att tänka på ett par andra föreningar som jag är med i där medelåldern är extremt hög och inget tillskott av yngre medlemmar förekommer.

Något åt det hållet är det väl också i släktforskarföreningar, liksom inom Dis. Därför är det väldigt viktigt för framtiden att redan nu satsa resurser på att få in yngre personer som engagerade medlemmar. Det är ett ansvar för oss alla.

Jag har funderat en del på hur släktforskning kommer att bedrivas i framtiden. Datatekniken och internet har ju inneburit en riktig revolution och innovationer som tillkomsten av Geline, Arkiv Digital och Svar har förändrat mycket i sättet att forska. Liksom tillgången till skivor som Dödsboken och Sveriges befolkning av olika årgångar.

Visst har det gått snabbt, men ingen ska tro att det är stopp på utvecklingen nu. Det enda som skulle kunna stoppa det hela är väl om det kommer något

EU-direktiv som minskar åtkomsten till offentliga handlingar. Nej, jag vill gärna tro att fler och fler dokument kommer att bli läsbara på dataskärmen. Ännu fler centrala och lokala register kommer att bli tillgängliga och förbättras.

Men så är det detta med konsten att läsa handskrivna text från olika epoker. Alla har inte tid eller förmåga att lära sig tolka gammal handskrift med någon större säkerhet. Jag brukar ibland utnyttja en verklig expert när jag vill vara säker på en tolkning. Men det sker förstås väldigt begränsat, för även om släktforskare av tradition gärna hjälper varandra så har alla nog av sitt eget. (Tack, Aron! Du är en klippa - eller berg, som ditt namn troligen betyder)

Ja, nog vore det en välgärning om sida efter sida i kyrkböckerna vore tolkad av expertis. Ett evighetsjobb förstås och troligen en utopi. Men varför inte börja med ett par svårtolkade år i någon smålandsförsamling. Kanske något för AD eller Geline att testa. Jag räknar inte på medhåll från alla som tycker att handskriftstolkning är den verkliga tjusningen med släktforskning. Men räkna med att möjligheten finns kvar ändå i obegränsad omfattning.

Och släktforskarprogrammen då? Hur kan de utvecklas? Ja, vad gäller Disgen så har det ända sen tillkomsten av programmet skett en utveckling som naturligtvis fortsätter. Jag önskar mig ett program som blir så ändamålsenligt att användningen blir självklar – så enkelt att ett minimum av utbildning krävs. Det ska vara så självinstruerande att man knappast kan göra fel. Det får gärna poppa upp varningar av typen "Nej, nej, den här personen är ganska säkert redan inskriven!" eller "Fick hon verkligen barn när hon var 52?". Ett vanligt fel, barn i fel ordning, borde rättas till automatiskt, liksom att händelser som född, döpt, vigd, död, begravd kommer i rätt ordning automatiskt.

Ett program som Disgen ska fylla alla behov och situationer, men måste vara så användarvänligt att det inte skrämmer bort användare till andra program som också är bra på olika sätt. Men Disgen måste helt enkelt fortsätta med att leda utvecklingen. Det kan vår stora medlemskader kräva.

Egon Burman, red.

Dubbeltrubbel i Skatelöv 1838

av John Ingman, Växjö

När Hans Arvidsson i Alingsås fann att det år 1880 fanns två kvinnor, en i Skatelöv och en i Karlskrona, som passade in som hans farmors mormor Katarina Petersdotter – ja, då blev han verkligen förvånad. De hade samma födelsedata, nämligen 25 jan 1816 i Hölmö Södergården, Skatelöv. Hans bad om hjälp i KGF-Nytt nr 111 och jag svarade på anropet genom att reda ut hans problem.

Det visar sig att huvuddragen i händelseförloppet finns dokumenterade på sidan 251 i Skatelövs husförhörslängd åren 1832-1839. Här följer en något dramatiserad berättelse om den gåtfulla Katarina.

Tjugotreåriga pigan Catrina Pehrsdotter från Skatelövs Mellangård går på hösten 1838 till pastorexpeditionen och ber ödmjukast om att få flyttningssattest till Herrgården Göholm i Listerby, Blekinge.

Pastor Agnell tar fram husförhörsboken och slår upp sidan 251, Skatelöv, Mellangården. Det finns fyra Catrinor att välja på bland tjänstefolket, en på vardera rad 1, 3, 5 och 8.

Efternamnet på första raden är Phersdotter, men det är svårläst. Troligen därför går det pastorn förbi och han söker vidare. Catrina på andra raden heter Magnusdotter så hon kan det inte vara. På rad åtta står Anna Cath. Petersdotter. Hon kallar sig nog Anna.

Men på femte raden står Catharina Petersdotter född 25/1 1816. Petersdotter och Pehrsdotter är ganska lika och pastorn bestämmer sig. Han antecknar i flyttkolumnen på rad fem att personen flyttat till *Herreg Göholm i Blekinge*.

Pastorn skriver sedan pryddigt ut en flyttningssattest, skriver under med sitt namn, C M Agnell och lämnar den till Catrina som niger och tackar. Hon lutar på att den är korrekt och läser inte igenom attesten. Hon kanske inte ens kunde läsa.

Catrina färdas till Herrgården Göholm i Listerby och visar upp sin flyttningssattest som sedan lämnas till pastorexpeditionen i Listerby. Prästen där tar emot papperet, antecknar *Tjenar på Djöholm*, och lägger det i kartongen med de andra attesterna.

Catrina Pehrsdotter flyttar efter en tid till Ronneby, då med en nyskriven attest med namnet Cathrina Petersdotter född 25/1 1816 i Skatelöv. Hon flyttar senare vidare med samma identitet och bor 1880 i Karlskrona.

Felet upptäckts i Skatelöv år 1839 då det var nytt husförhör i Mellangården. Namnen ropas upp. Cathrina Pehrsdotter på första raden på sidan 251 svarar inte. Husbonden: "Hon har flyttat till Blekinge".

Kyrkoherden: "Här står det att det är Cathrina Petersdotter som har flyttat".
"Men här är jag ju", viskar Cathrina.

Kyrkoherden kliar sig i huvudet. "Hur gör vi nu? Jag ändrar i boken så får det vara bra med den saken". Han stryker med bläck över anteckningen på femte raden och skriver in samma text för Catrina Pehrsdotter på första raden.

Men vem var Catrina Pehrsdotter och var kom hon ifrån? I husförhørsprotokollet står att hon är född 19/4 1815 men inte i vilken socken. Hon fanns inte i Skatelövs födelsebok så det låg nära till hands att söka i grannsocknarna. Jag började i Västra Torsås och fick napp direkt. Catrina Pehrsdotter var född 19/4 1815 i Nybygden, Västra Torsås.

Hur gick det för den riktiga Catharina Petersdotter? Hans Arvidssons farmors mormor - hon som fått låna ut både namn, födelsedatum och andra uppgifter. Jo, hon levde hela sitt liv i Skatelöv. Hans Arvidsson hade fått veta vem hans farmors mormor var och på köpet fått en ny bukett av förfäder. Men det är en annan historia.

John Ingman

Person	Födelsdatum	År	Ort	År	Ort	Notering
M. Catrina Pehrsdotter	25/1 1815	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	
Catharina Magnusdotter	12/1 1812	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	
Brittta Kinnhög	5/1 1819	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	
Magnusdotter	25/1 1816	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	
Magnusdotter	13/1 1806	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	
R. Agnild Petersdotter	5/1 1807	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	
P. Jonas Danielson	17/1 1804	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	
A. Anna Cath. Petersdotter	25/1 1814	1837	Herreg Göholm	1838	Herreg Göholm	



I husförhörslängden för Skatelöv syns att texten på rad 1 även varit skriven på rad 5, men strukits där.

Den flyttningssattest som Katarina Pehrsdotter hade med sig till Listerby.

Uppgifterna, som gällde en annan Katarina bland tjänstefolket på Skatelövs Mellangård, kom sedan att upprepas i kommande flyttningar.

Avsändare:
Föreningen DIS-Småland
c/o Egon Burman
Box 178 - 35104 Växjö



B

Historiens mysterier

Den här jämförelsen mellan Lincolns och Kennedys livsöden är en historielektion som bör få dig att fundera över slumpens märkligheter eller ännu längre och djupare.

Här kommer C G Jungs hypotes om synkronicitet väl till pass, tycker jag. Han hade observerat mystiska icke-kausala samband mellan händelser, samband som inte kunde förklaras rationellt och inte heller som slumpens verk. Vissa händelser hör på något sätt ihop, de uppträder utan att det finns något orsaksamband som förklarar detta.

De här raderna hör väl inte heller direkt hemma i SmåDisigt, men vad ska en stackars vikarierande redaktör göra, som inte lyckats få in tillräckligt med material. Jag tror på en viss förståelse och hoppas att medlemmarna ändå ska bli nöjda med detta nummer. Ros och ris emottages med tacksambet.

Egon Burman, redaktör

Abraham Lincoln blev invald i kongressen 1846 – John F Kennedy 1946.

Abraham Lincoln blev vald till president 1860 – John F Kennedy 1960.

Under mandatperioden miste bådas hustrur ett barn i samband med födseln.

Båda presidenterna blev skjutna i huvudet och dog en fredag.

Båda presidenterna blev mördade av en man från sydstaterna.

Båda presidenterna blev ersatta av en president från sydstaterna med namnet Johnson.

Andrew Johnson, som ersatte Lincoln, var född 1808. Lyndon Johnson, som ersatte Kennedy, var född 1908.

John Wilkes Booth, som mördade Lincoln, var född 1839. Lee Harvey Oswald, som mördade Kennedy, var född 1939.

Båda mördarna blev kända under tre namn och hos båda är namnen sammansatta av 15 bokstäver.

Lincoln blev mördad i en teater vid namn Ford. Kennedy blev mördad i en bil av märket Lincoln, tillverkad av Ford

Lincolns sekreterare, som hette Kennedy, avrådde honom från teaterbesöket. Kennedys sekreterare, som hette Lincoln, avrådde honom från att åka till Dallas.

Lincoln blev mördad i en teater och hans mördare sprang till ett varuhus för att gömma sig. Kennedy blev skjuten från ett varuhus och hans mördare flydde till en teater och gömde sig där.

Både Booth och Oswald blev mördade innan rättegången blev av.

En vecka innan Lincoln blev skjuten var han i Monroe i staten Maryland.

En vecka innan Kennedy blev skjuten var han hos Marylyn Monroe.

(redaktören har naturligtvis inte haft möjlighet att kontrollera fakta)